

9e jaargang, nummer 3 (19)

Snuffel

BGHSG



Beste lezer(s),

2014 loopt stilaan op z'n einde en 2015 staat voor de deur. We kunnen tevreden terugblikken op een rijk gevuld jaar.

Dit jaar gingen we van start met een nieuw initiatief! We hebben al jaren ervaring als het gaat over lezingen en demonstraties op verplaatsing; maar sinds dit najaar ontvangen we ook groepen in ons lokaal in de Minderbroederstraat te Genk.

Zo hadden we in september een team van **SAP Belgium**, een softwarebedrijf, te gast. Met een lezing en ervaringsoefeningen buiten brachten we hen in contact met de wereld van de geleidehonden en hun gebruikers.

Diverse leden van **socio-culturele verenigingen** uit Genk kwamen in oktober langs om kennis te maken met onze werking. Een geïnteresseerd publiek debatteerde uitgebreid over geleidehonden en hun functie. Het was een deugddoende avond, waar nieuwe contacten werden gelegd.

Onze groep van puppygastgezinnen werd dit jaar uitgebreid, wat resulteerde in een nieuw **vormingsmoment**. Onze voorzitter maakte iedereen wegwijs in de wereld van blinden en slechtzienden. Daarna trokken onze gastgezinnen geblijnddoekt met de witte stok de straat op. Onze instructeur liet hen tenslotte geblijnddoekt ervaren wat een geleidehond doet en dit door middel van onze DogSim of dogsimulator.

Uiteraard zijn we nog steeds vaak te gast op allerlei evenementen.

In juli gaven we tekst en uitleg tijdens het **wijkfeest van Oneevohe**. Wekelijks trainen we hier in Waterschei met verschillende van onze honden en zien onze burens ons voorbij wandelen. Met deze uitleg begrijpt iedereen iets beter wat de taken van een geleidehond zijn.

In augustus waren we traditiegetrouw met onze ploeg en stand aanwezig op de **Alkense oogstfeesten**. Zelfs met een tent en wat schaduw bleef het die dag bakken en braden in de zon.

Op vraag van **Sporta Vakanties** gaven we deze zomer uitleg en een demonstratie tijdens een vakantiecamp voor kinderen in de jeugdherberg van Bokrijk.

De **Genkse toegankelijkheidsprijs** werd uitgereikt in september. We wensen Hotel-Restaurant Oase proficiat met deze prijs. Onze geleidehondengebruikers, die hier tijdens hun stage verblijven, kunnen getuigen dat deze prijs terecht is!

Tijdens zijn wijkbezoek te Waterschei deed onze burgemeester **Wim Dries**, ook onze vereniging aan. Samen met eerste schepen Joke Quintens, schepen Geert Swartenbroekx en schepen Anniek Nagels, mocht hij ervaren wat een hondensimulator is en hoe het voelt daarop te moeten vertrouwen.

Het **Salvatorcollege (WICO)** te Hamont is jaarlijkse traditie. Reeds voor de twaalfde maal waren we er te gast bij de leerlingen van het tweede jaar.

Voor de eerste keer werden we gevraagd in een woon- en zorgcentrum. In oktober trokken we naar het **Prinsen Park** in Genk in het kader van Werelddierendag. Bewoners vertelden nadien honderd uit over de huisdieren, die ze ooit hadden.

Naast het begeleiden van gastgezinnen, het trainen en afleveren van geleidehonden is dit een korte impressie van een jaar vol overgave en inzet.

De toekomst



Ad, Patricia en de kinderen namen afscheid van Max, maar mochten enkele dagen later zijn zusje **Noura**, een bijdehante gele Labrador Retriever verwelkomen.

Ook Rian, Annette en de meiden gingen voor de tweede keer de uitdaging aan. **Noah**, een zwarte Labrador Retriever, heeft in elk geval gevoel voor inrichting en decoratie, hij besloot al meteen een pootje te helpen bij de schilderwerken.



En tot slot werd de lichte van 2014 nog aangevuld met **Nindi**. Dit gele, Labrador Retriever, meisje gaat de komende twaalf maanden bij Jacqueline, Richard en Marnix wonen, die daarmee meteen ook aan hun proefstuk toe zijn.



Proficiat Pierre Denier!

Graag willen we jou proficiat wensen met je **40 jarig jubileum** bij KRC Genk: eerst 18 jaar als speler en daarna 22 jaar als hulpcoach bij de fusieclub **KRC Genk**. Dit is uniek in de Belgische voetbalgeschiedenis. Met hart en ziel leef je voor de club en wil je dat ook in de toekomst nog verder zetten. Dat vraagt respect. BGHSG is trots dat jij onze **pete** bent. Dat waren we ook toen je het boek "40 jaar Genk. Mijn leven. Mijn club" voorstelde in aanwezigheid van talloze voetballegendes, coaches en onze **meter**, An Swartenbroekx. Dank dat je een deel van de opbrengst uit de verkoop aan onze vereniging wil schenken.

Jong talent

Lieve Matzeflats,

Een jaar lang hebben we mogen genieten van jou. Nu is het moment gekomen dat je naar school gaat. Voor ons het minst leuke deel van het gastgezin zijn. Maar jij bent er klaar voor. Nu komt het serieuze werk, maar ook lekker ravotten met je vriendjes op school.

Lieve schat, doe je best, dan zal je over een tijd iemand heel blij kunnen maken. Wij hebben onze taak volbracht, nu is het aan jou. Als je mocht 'afstuderen' zullen wij glimmen van trots.

We gaan je ontzettend missen, als je dat maar weet. Gelukkig horen we de eerste maanden hoe het met je gaat. Hopelijk blijft dat in de toekomst ook zo.

Lieve kerel, het ga je goed.

Hele dikke kus en knuffel van baasje, vrouwtje, Bo en Kjell

Daarnaast mocht ook Mowgli aansluiten bij de groep honden in opleiding. De familie Jansen deed het afgelopen jaar z'n uiterste best om onze Zwitserse Witte Herder



met de meest uiteenlopende zaken te socialiseren. Een uitdaging, want het kostte toch allemaal wat meer tijd dan bij een Labrador! Maar, missie volbracht!

De lat ligt hoog

Jammer genoeg wordt niet elke hond in opleiding geleidehond. Dat hangt soms af van de gezondheid, een andere keer van het gedrag en het karakter.

Na enkele maanden op school werd duidelijk dat er voor Lexus geen carrière als geleidehond bleek weggelegd. Hij kon de druk niet aan en had geen plezier in het geleidewerk. Voor ons is dat laatste een absolute voorwaarde! Een geleidehond moet zijn job graag doen. Lexus vond intussen een nieuwe stek bij Hanneke en Bart. We wensen hen nog veel fijne jaren samen met hun nieuwe kameraad.



Eten in het donker

In het kader van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap organiseerde de Gehandicapten Advies Raad (GAR) van Hechtel-Eksel in samenwerking met XiNiX (Blindenzorg Licht en Liefde) een 'Diner in het donker'.

Wij van Blindengeleidehondenschool Genk waren met onze puppygastgezinnen van de partij. Een sfeerbeeld ...

Woensdagavond 3 december was het zover; enkele gastgezinnen van BGHSG waren bijeengekomen om te ervaren wat het betekent om te dineren zonder te zien WAT je at, niet wetend HOE je in het donker het eten moest zien te verorberen.

Dit initiatief van de GAR was georganiseerd om geïnteresseerden de kans te bieden om zich een beeld te vormen van de leefwereld van mensen met een visuele beperking. Dat in het donker alles anders is, zou ons snel duidelijk worden. Geluiden worden feller, het eten smaakt anders en je oriënteren in de ruimte vol met mensen en tafels is zonder begeleiding niet te doen!

Na tekst en uitleg over de activiteiten van de GAR was het moment aangebroken dat we onder begeleiding, achter elkaar aan, de donkere eetzaal in werden geleid. Dat werd door diverse deelnemers verschillend ervaren; wat voor de ene een bijzondere ervaring beloofde, betekende voor een enkeling zelfs een enigszins angstige gebeurtenis. Maar dankzij de geruststellende woorden van onze vriendelijke hostess Carla, zelf slechtziende en tevens onze vaste tafeldiende, werden we met onzekere schreden vakkundig naar onze plaats aan tafel geloodst. Op de tast vonden we onze stoel en schoven we aan, opnieuw met duidelijke aanwijzingen van onze gastvrouw. Als een volleerde bediende voorzag zij ons in no-time van een drankje en werd kort nadien ook weer door haar het voorgerecht geserveerd.

Tja, en toen begon het feitelijke eet-avontuur. Voorzichtig op de tast mes en vork zoeken en datgene wat op je bord lag daarmee zien te verorberen. Met enige regelmaat moest je constateren dat er niets aan je vork zat! De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik dankbaar gebruik heb gemaakt van mijn vingers. Later bleek dat ik niet de enige was! Dat was dan weer het voordeel dat iedereen in een donkere omgeving zat. Je werd niet afgerekend op je eetmanieren. Er was immers niemand die zich daar aan kon storen! Dat is onder normale omstandigheden in een restaurant een ander verhaal. Daar zijn dus wel aanwezigen die de wenkbrauwen zullen fronsen als je met je handen zou gaan zitten eten. De carpaccio met pijnboompitten en rucola smaakte voortreffelijk.

Ondanks de duisternis was het redelijk gemakkelijk raden wat het was. Moeilijker was het met betrekking tot het hoofdgerecht. Dat het hier ging om aardappelgratin was vrij duidelijk, maar het vlees was moeilijker te definiëren. Uiteindelijk bleek het dan kalkoenrollade te zijn. En weer was het een gevecht met mes, vork ... en vingers! Nadat onze gastvrouw nog eens volle glazen had bijgezet, konden we luisteren naar een pianoconcert. Na het muzikale intermezzo werd ons het dessert voorgezet. Dit gerecht werd door de meeste toch redelijk snel bij naam genoemd: Tiramisu met speculaas. Hoe vreemd ook, je proefde koek, maar kon niet direct duiden (althans ik) dat het hier om speculaas ging. Een tafelgenoot moest me dit toch voorzeggen.

Niet lang na het dessert stonden we op, vormden we, met onze gastvrouw Carla voorop en de handen op elkaars schouders, een treintje om zo langzaam richting uitgang van de zaal te schuifelen. Daar konden we, onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar op de restanten van het diner wijzen, napraten over onze ervaringen in het donker en kennismaken met onze gastvrouw Carla. In het donker hadden we zitten raden hoe zij er uit zou zien. Nou we zaten er allemaal naast, behalve dan dat zij een super aardige en deskundige dame was. Daar waren alle tafelgenoten het wel over eens!

Dineren in het donker: een ervaring die ik niet graag had willen missen. Bedankt voor de uitnodiging BGHSG en GAR van harte bedankt voor de inspanningen om deze ervaring mogelijk te maken.

Joseph van den Enden



NIEUW

Opti Life ... een neus voor het beste

Versele Laga steunt onze organisatie reeds enkele jaren door onze pups en honden in opleiding te voorzien van hondenvoer. Daar zijn we hen heel dankbaar voor! Afgelopen zomer brachten ze een nieuw gamma op de markt.

Deinze, 19 mei 2014. Versele-Laga nv lanceert een nieuw gamma premium hondenvoeding Opti Life. Meer dan twee jaar onderzoek en ontwikkeling zijn aan deze lancering voorafgegaan waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan voedingsevenwicht, smakelijkheid en mestconsistentie. Parameters die de premium consument voorop plaatst.

Belang van dierlijke eiwitten

Opti Life legt de focus op dierlijke eiwitten die smakelijker en beter verteerbaar zijn en een hogere biologische waarde hebben dan plantaardige eiwitten. Minstens 65% van de aanwezige eiwitten zijn van dierlijke oorsprong. Om het risico op voedselintoleranties te minimaliseren werd er geopteerd om met voornamelijk 1 dierlijke eiwitbron te werken in de formules nl. kip, lam of zalm.

Geen maïs of tarwe

Alle Opti Life formules zijn zonder maïs of tarwe, maar op basis van rijst. Rijst is het best verteerbare graan en vermindert aanzienlijk het risico op spijsverteringsproblemen. Een goede bron van vitamine B en antioxidanten waardoor de optimale gezondheid van de hond voorop wordt geplaatst.

Glutenvrij

Door de afwezigheid van glutenhoudende granen zijn onze voeders hypoallergeen en bovendien vlot verteerbaar. En dat zie je al snel aan de vitaliteit van de hond!

Vernieuwde aanpak

Eenvoudig te interpreteren verpakkingen, een compact maar volledig concept en vooral een duidelijke communicatie rond het Opti Life voedingsevenwicht maken van Opti Life een nieuwe sterke speler binnen de premium markt.

Meer info? Bezoek de Opti Life website: www.opti-life.eu.

**VERSELE-LAGA****OPTI LIFE**

Een neus voor het beste!

Jouw hond blaakt van gezondheid en bruijt van levenslust. Want de natte neus, mooie vacht en goede conditie toont van buiten wat **OPTI LIFE** van binnen doet!

- geen maïs en tarwe want die dragen nutritioneel niet veel bij
- goed verteerbare dierlijke eiwitten in combinatie met rijst zorgen voor een vlotte spijsvertering en goede mestconsistentie
- zonder gluten, kleurstoffen en kunstmatige aroma's die voedselallergieën vermijden

Kortom, **OPTI LIFE** is nutritioneel volledig uitgebalanceerd om jouw trouwe viervoeter - groot of klein, jong of oud, actief of passief - optimaal te voeden.

Ontdek gauw het gamma op www.opti-life.eu

**VERSELE-LAGA**
YOUR BEST CHOICEwww.versele-laga.com

Geleidehonden in Japan

Uiteraard bestaan geleidehonden niet enkel in België. De **eerste geleidehondenschool** werd na de **Eerste Wereldoorlog** opgericht in Duitsland, om de soldaten die blind geworden waren in de oorlog te helpen. Al snel werd dit voorbeeld in andere landen opgevolgd. Na verloop van tijd was er vanuit de verschillende scholen nood aan **meer communicatie** onderling, mogelijkheden tot **uitwisseling** van ervaring en informatie over fokken, trainen en verschillende aspecten van de werking van een geleidehondenschool. Als antwoord op deze nood werd in **1989** de **International Guide Dog Federation (IGDF)** opgericht. Daarnaast waakt deze federatie er ook over dat de aangesloten leden voldoen aan **de internationale normen en standaards** voor wat betreft kwalitatieve dienstverlening en geleidehonden, waarbij zowel het **welzijn** van de **hond** als dat van de **cliënt** hoog in het vaandel wordt gedragen. Een geleidehondenschool kan slechts volwaardig lid worden na een grondig **assessment**. Om de vijf jaar wordt elk lid ook opnieuw geëvalueerd.



Deze federatie biedt aan haar leden een **platform** aan voor uitwisseling van **informatie en ervaring**. Tweejaarlijks organiseert een geleidehondenschool ergens ter wereld, als gastland, het **IGDF Seminar**.

Twee van onze **bestuurders**, Denis de Mooy en Kathleen Selleslagh, reisden in mei dit jaar helemaal naar **Japan**, waar ze het IGDF Seminar bijwoonden.

Hoewel de **standaards en normen** dus **internationaal gelijk** zijn, toch heeft elk land zijn **eigen cultuur en eigenheden**. Onze bestuurders zagen naast grote gelijkenissen dus ook heel wat **verschillen** op vlak van geleidehonden, hun training en de manier waarop ze in het straatbeeld zichtbaar zijn.

Mr. Proper

Op het programma stond ook een bezoek aan het trainingscentrum **Fuji Harness**, gelegen aan de prachtige vulkaan Mount Fuji, één van de geleidehondenscholen met veruit het mooiste uitzicht! Japan is als cultuur sowieso heel erg begaan met netheid, de Japanse straten zijn kraaknet, in de openbare toiletten ruikt het frisser dan in de Zwitserse Alpen. Het verbaast dan ook niet dat de school er piekfijn uitziet, er geen hondenhaar te bespeuren valt en het niet naar natte hond ruikt. Er is een team van **hondenverzorgers** dat de klok rond klaar staat om garant te staan voor orde en netheid. De instructeurs dragen zelfs witte handschoenen wanneer zij de honden trainen. Mr Proper zou hier erg tevreden zijn!

Een puppy?

De kennels zijn **kleiner** dan wat we gewend zijn, maar daar staat tegenover dat de Japanse labrador dat ook is. Tijdens de rondleiding vroeg Kathleen waarom zo een jonge pup in de kennel zat, het bleek een demohond van 6 jaar te zijn. In Japan zijn de mensen doorgaans kleiner dan wij, de geleidehonden dus ook ...

Geleidehond met jurk

Geleidehonden zoals Labradors, Herders, Golden Retrievers, hoe goed je ze ook borstelt en kamt, ze verliezen wel eens wat **haren**. Ook dit is in Japan een bron tot **bezorgdheid**. Wanneer je de metro neemt, weet je ook meteen waarom. Japanners zien er **piekfijn** uit wanneer ze zich in het openbaar vertonen. Dames dragen mantelpakjes, heren maatpak. De metro's zitten afgeladen vol. Een natte of verharrende hond zou in deze context voor heel wat ophef zorgen.



Vervolg zie volgende pagina

Vervolg:

Geleidehond in Japan

De Japanse geleidehondenbaas heeft hier een pasklare oplossing voor: een **hondenjas** waar de beugel doorheen past, en waarbij de hond helemaal ingepakt zit. En een Japanner zou geen Japanner zijn, als hij ook hier geen **modieus assortiment** in de aanbieding had. In de school zagen we een hele rij kapstokken vol jurkjes en jassen hangen voor honden, voor elk seizoen en elke gelegenheid een aangepast jasje. Een idee voor hier?

Plassen in een zakje ...

De drang naar netheid kent geen grenzen, want de **ontlasting** van een hond geeft uiteraard ook problemen. Het was ons in de straten van Tokyo reeds opgevallen: er ligt nergens een achtergelaten hondendrol, paaltjes zijn niet beplast. Toch lopen er heel wat honden rond. De Japanse hondeneigenaar is dan ook **zeer gedisciplineerd**: nog voor de hond zijn drolletje heeft kunnen draaien wordt er al een krantenpapiertje onder gelegd zodat de hond de straat niet bevuilt. Het papier wordt netjes in een zakje gedaan, wat ook weer meegenomen wordt naar huis en daar in de vuilnisbak wordt gegooid, want oh ja, in Japan zijn er geen vuilnisbakken op straat, iedereen neemt zijn eigen vuilnis gewoon mee naar huis. Bij de plasjes wordt meteen een flesje water bovengehaald en alles wordt netjes weggespoeld. Omdat het voor blinde en slechtziende cliënten heel erg moeilijk toe te passen is moesten de geleidehondenscholen hier wat op bedenken, want de ontlasting in de goot of in perkjes laten liggen, zoals onze honden geleerd zijn, was absoluut geen optie.

Er werd een **ingenieus systeem** bedacht waarbij de hond een harnasje om krijgt op het moment dat hij zich wil ontlasten. Aan het harnasje wordt een plastic zakje bevestigd waarin een vloeistof wordt gegoten. Deze vloeistof kristalliseert van zodra de hond er op plast waardoor het zakje een soort kneedbare massa wordt. Wanneer de hond klaar is, gaat het harnasje af, het zakje wordt dichtgeknoopt en uiteraard gewoon mee naar huis genomen. Deze methode wordt de honden in de school reeds aangeleerd en blijkt erg **efficiënt** te zijn, of de honden het echt zo prettig vinden om het in een zakje te doen is natuurlijk de vraag.

Misschien ooit, zullen onze instructeurs het hier ook aan de honden moeten aanleren, maar dan toch op voorwaarde dat eerst de gewone hondenbaasjes ook zo gedisciplineerd worden als de Japanse en onze cliënten niet meer om de haverklap in, op de stoep achtergelaten, hondendrollen trappen ...

Hoe gaat het met ...

Eén jaar Koda & Nick!

Ik (Koda) ben nu iets meer dan een jaar de trouwe geleidehond van mijn baasje Nick. Ik heb de indruk dat Nick niet zo goed kan zien, dus daarom help ik hem onder andere bij het zoeken naar de trein-deur, het aangeven van stoepranden en het terugvinden van ons appartement.

Op dat appartement zijn we eigenlijk niet zo vaak ... Meestal komen we daar 's avonds toe, slapen we en vertrekken we 's ochtends vroeg al weer. Omdat we zoveel reizen heeft mijn baasje wel 5 manden voor me gekocht. Bijvoorbeeld eentje voor in Gent en eentje voor in Brugge, zodat ik daar ook zalig kan tukken, terwijl Nick aan het werk is. Als we vrij hebben, trekken we naar een grote plas water met daar rond veel zand ... Mijn baasje zegt dan altijd dat we naar 'zee' gaan ... Dat woordje betekent voor mij zoveel als FUN! Ik mag er ravotten op het strand, plonsen in het water, spelen met m'n frisbee, ... En er zijn dan ook nog eens keiveel speelkamerraadjes die met hun baasje naar daar komen. Als ik even lig uit te blazen op een terrasje dan hoor ik Nick soms wel eens zeggen 'Dit is een geleidehond'. Mensen blijven dan naar me staan staren, maar durven me plots niet meer te aaien. Meestal sluit ik dan mijn ogen en denk: 'mijn baasje zal het allemaal wel uitleggen wat voor een superhond ik ben'.

Omdat we regelmatig onderweg zijn met de trein heb ik ook iets bedacht waarmee ik me kan amuseren tijdens de rit. Ik kruip bijvoorbeeld heel graag helemaal onder de zetel om eens te gaan kijken wie er allemaal achter ons zit. Of ik laat de mensen verschieten door plots m'n neus onder de zetel uit te steken. Jaja, altijd lachen geblazen ... Of mensen denken wel eens dat ik 'Genk' heet ... Dat staat op mijn tuig en de mensen verwarren dit met mijn naam.

Ik heb een zware job, maar 't is heel afwisselend werk. Ik kom op veel plaatsen, ik heb al veel nieuwe mensen en vriendjes leren kennen, ... maar vooral, mijn beste vriend Nick is altijd in de buurt!





Bedankt!

Heel wat sponsors en sympathisanten spanden zich de voorbije maanden in om centjes in te zamelen voor onze pups en honden in opleiding. Dit resulteerde onder meer in de verkoop van nestkastjes in alle maten en kleuren. Merci Toon en Jeanne, deze winter zijn er in Luycksgestel en omstreken vast geen vogels meer zonder een dak boven hun hoofd!



BMW Motor Club Vlaanderen

De bestuursleden van **BMW Motor Club Vlaanderen** kwamen langs en overhandigden een cheque. Dit was de opbrengst van Discovery Day, een jaarlijks event voor liefhebbers van BMW motoren en auto's.

Annemie Minten en Danny Puyneers uit Tienen kwamen langs met een cadeau. Onze voorzitter mocht een mooi bedrag in ontvangst nemen. Ieder jaar organiseren beide Tiense gemeenteraadsleden een barbecue en schenken ze de winst aan een goed doel.

Mevrouw M. uit Hoeselt schonk ons een mooie gift waarmee we voor een aantal pups een eerste uitzet kunnen aankopen.

In Lichtervelde werden kerstkaartjes geknutseld en verkocht. De opbrengst ging naar de opleiding van Lazy. Goed gedaan **Iris!**



Annemie Minten en Danny Puyneers

Pauline en Lara verkochten 'loombandjes' ten voordele van onze organisatie.

Jan en Anneke van **Dierenbenodigdheden Van Driel** ontwierpen een label met ons logo voor onze geleidehondentuigen. Op die manier kunnen onze honden voortaan herkenbaar aan het werk.

Ook een dank je wel voor de bedrijven **Panotta nv** en **Limdak nv**, beiden uit Genk, voor de steun aan onze vereniging.

Kathleen en Denis waren deze maand te gast op de Luchtmachtbasis van Bevekom. Daar gaven ze een presentatie

over de training van geleidehonden voor de **honden-trainers van Defensie**. Als tegenprestatie werden we aangemeld voor het spelprogramma **'de Zoete Inval'** op Radio 2. Daar werd een aardige cent bijeen gequized voor ons.



In aanloop naar Sinterklaas kwam de **familie Persoons** met een smakelijk idee. In 'no time' ging er 34 kg chocolade de deur uit! Bedankt Inge, Tom, Margot, Mathias en alle helpende handen die deze actie mee ondersteunden.



Tot slot

En dan kunnen we deze nieuwsbrief alleen maar afsluiten met woorden van dank.

Dank je wel puppygastgezinnen, voor jullie tomeloze inzet.
Dank je wel vrijwilligers, voor jullie enthousiasme en gedrevenheid.
Dank je wel sponsors en sympathisanten, voor elke gift, groot of klein.

We wensen jullie allemaal hartverwarmende feestdagen en een gezond 2015!



Blindengeleidehondenschool Genk vzw

Onafhankelijkheidslaan 45 • 3600 Genk

Tel: 0032 89 30 50 60 • GSM: 0032 499 77 71 80

E-mail: blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be

Website: www.blindengeleidehondenschoolgenk.be

IBAN: BE38 7765 9596 5572 • BIC: GKCCBEB

Onze school is 'candidate member' van Assistance Dogs Europe